



## Gebedsboekje

8 t/m 14 november 2020

**BID MEE**

Meer over de Week van het Leven: [www.weekvanhetleven.nl](http://www.weekvanhetleven.nl)

Meer over de Mars voor het Leven: [www.marsvoorhetleven.nu](http://www.marsvoorhetleven.nu)

## Inleiding

Het is geweldig om te weten dat God, die alles geschapen heeft, omziet naar Zijn Schepping en de wereld lief heeft. Hij houdt van ons mensen. Zelfs zoveel dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

In deze Week van het Leven worden door verschillende organisaties diverse activiteiten gehouden die gericht zijn op de beschermwaardigheid van het leven. Alle organisaties worden geïnspireerd door God, die de Schepper van het Leven is en Zich duidelijk uitsprekt tegen het vergieten van onschuldig bloed.

Wereldwijd wordt op grote schaal onschuldig bloed vergoten door abortus. In ons land meer dan 100 keer per dag, met alle gevolgen van dien, ook voor de ouders en de omgeving. Er is bijzonder veel hulp nodig.

Ondanks de nood in de wereld, mogen we geloven dat niets God uit de hand loopt. Waar wij soms in het duister tasten, ziet God het totaalplaatje. Hij heeft ons niet stuurloos in deze wereld gelaten, maar heeft Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn Geest aan ons gegeven.

Deze week lezen we elke dag uit de Bijbel en denken we na over wat het betekent voor ons leven. Ook willen we samen tot God bidden en Hem danken.

Goed dat u mee bidt!

Een zegenrijke week toegewenst!

## zondag 8 november

### Zondag voor het Leven

**Lezen:** Romeinen 12: 9 - 21

#### Overdenking

Deze tekst gaat over de onderlinge liefde. Een goede basishouding voor alles wat we doen, ook in deze Week van het Leven.

In de tekst wordt twee keer opgeroepen om je af te keren van het kwade en vast te houden aan het goede. Daarnaast klinkt de oproep verblijd te zijn met hen die blij zijn en om te huilen met hen die huilen. Ook roept God ons op om geduldig te zijn in de verdrukking en te volharden in gebed. Laten we dat doen.

We weten dat God, die hemel en aarde schiep, alle macht en wijsheid heeft. Laten we deze week, op Hem afgestemd, bidden voor ons land en voor elkaar.

#### Dankpunten

- Gods liefde voor de wereld (Joh. 3 vers 16)
- Onverdiende genade die Hij ons aanbiedt, doordat Zijn Zoon Jezus voor ons stierf.

#### Gebedspunten

- Een gezegende Week van het Leven, opdat vele harten bereikt en veranderd mogen worden met de liefdevolle pro-life boodschap.
- Geopende ogen voor het wonder van het ongeboren leven.
- Veel onderlinge liefde in de wereld, in ons land en in ons huis.

## maandag 9 november

Thema: Dankbaarheid voor de Schepping

**Lezen:** Genesis 1: 26 - 28

### Overdenking

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Alle grote dingen en alle kleine dingen. Niet na te rekenen. Je kunt je er alleen maar over verwonderen.

Als je de scheppingsgeschiedenis uit Genesis goed leest dan verandert ook de kijk die je hebt op de wereld om je heen. Alles draagt Zijn handtekening. En over alles heeft Hij ons mensen de heerschappij gegeven. Een grote verantwoordelijkheid die we samen als mensheid dragen. Gelukkig heeft God ons Zijn Woord als leidraad voor onder andere deze taak meegegeven. Laten we daar wijs mee omgaan.

### Dankpunten

- Gods glorie en majesteit die we onder andere in de wonderlijke Schepping kunnen zien. Hij zag dat het goed was.
- Dat wij mensen naar het beeld van God geschapen zijn.
- Dat God met Zijn Heilige Geest in ons wonen wil, zodat we het goede kiezen en God prijzen voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet.

### Gebedspunten

- Een hernieuwd besef van rentmeesterschap in onze gezinnen, buurten, kerken, samenleving en wereld.
- Waardering voor Gods Schepping, waaronder het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.

## dinsdag 10 november

Thema: Schuldbelijdenis land en persoonlijk

**Lezen:** Deuteronomium 28 - 30

### Overdenking

Vooropgesteld moge het duidelijk zijn dat we leven van genade. Sola Gratia. Wat kunnen we dan leren van deze tekst die God richt aan Zijn volk Israël?

*“Het leven en de dood het ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden”*

God hield Zijn volk de zegen en de vloek voor. Hij spoort Zijn volk aan om het leven te kiezen. In Jeremia 29 zegt Hij: “Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”. Hij heeft het beste met ons voor, maar zal ons niet dwingen. We mogen kiezen.

### Dankpunten

- Vrijheid om te kiezen.
- Gods Woord, waarin we Zijn liefdevolle hart en goede richtlijnen leren kennen.
- Gods trouw die Hij keer op keer bewezen heeft.

### Gebedspunten

- Persoonlijke en wereldwijde bekering van de kwade weg en kracht om de goede weg te gaan.

## woensdag 11 november

Thema: Verkeerde seksualiteit en onbedoelde zwangerschap

**Lezen:** 2 Samuel 11 en 12

### Overdenking

Koning David zag de schoonheid van Bathseba, de vrouw van een ander, en kon zich niet inhouden. Hij zondigde door haar te begeren en gemeenschap met haar te hebben. Het resulteerde onder andere in een ongeplande zwangerschap. Omdat Davids zonde niet uit mocht komen, beging hij opnieuw meerdere zonden. Leugen, bedrog en uiteindelijk dood waren het gevolg van die eerste zonde.

Helaas is deze geschiedenis huiveringwekkend actueel. De seksuele losbandigheid viert hoogtij. 'Zolang je het maar veilig doet', luidt de voorlichting. Met alle gevolgen van dien. De oplossing ligt niet in onszelf, maar in God die ons kan inspireren het goede te doen. We moeten terug naar Hem. Lees je Bijbel, bid elke dag.

### Dankpunten

- De grote schat aan levenslessen vanuit de Bijbel.
- God die een eerlijke, trouwe en liefdevolle God is.

### Gebedspunten

- Goede huwelijken tussen man en vrouw, waarin de liefde voor elkaar en voor God heerst.
- Actieve campagnes voor gezonde seksualiteit en gezonde relaties en trouw.
- Dat jong en oud steeds meer met God in het licht zullen gaan wandelen.

## donderdag 12 november

Thema: Nood van vrouwen en partners ná abortus

**Lezen:** Johannes 4: 1 - 42

### Overdenking

De Samaritaanse vrouw ontmoette de Heere Jezus. Jezus kende haar en wist van haar vele (ex-) partners en van haar pijn en moeite. Hij bood haar levend water aan, dat in haar een bron zou worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

De vrouw werd vervuld, ging naar de stad, stroomde over en getuigde van Jezus Christus. Velen kwamen tot geloof door haar getuigenis en gingen Jezus achterna.

Laat het ons aller verlangen zijn dat we mensen mogen wijzen op Jezus, die Zijn leven voor onze redding gegeven heeft. Opdat velen Hem mogen leren kennen en mogen gaan overstromen van zijn liefde en gaan getuigen naar de rest van de samenleving.

### Dankpunten

- Voor het offer van de Heere Jezus om ons te redden.
- Dat God onze diepste en duisterste kanten kent en tóch van ons houdt en ons op Genade door het offer van Zijn Zoon wijst.

### Gebedspunten

- Dat vele vrouwen en mannen, voor óf na abortus, hulp mogen vinden bij organisaties zoals Schreeuw om Leven die vanuit Jezus' liefde hulp verlenen ([www.erishulp.nl](http://www.erishulp.nl)).
- Dat steeds meer goede getuigen mogen opstaan in ons land.

## vrijdag 13 november

Thema: Dankbaarheid voor hulp

**Lezen:** Exodus 1: 15 - 22

### Overdenking

De Egyptische Farao (overheid) gaf de opdracht om alle Israëlische jongetjes direct na de bevalling te doden. Bevolkingsbeperking, infanticide, genocide. Als abortus had bestaan in die tijd, dan had de Farao vermoedelijk abortus na prenatale screening ingezet.

In onze tijd wordt abortus als één van de onderdelen van ontwikkelingssamenwerking gepromoot via programma's van organisaties als de World Health Organization, Unicef, Artsen Zonder Grenzen en Save the Children. Eén van de doelen van deze programma's is bevolkingsbeperking.

In Farao's tijd moesten de Israëlische vroedvrouwen de jongetjes doden na de geboorte. Vanwege hun geloof in God waren ze de Farao ongehoorzaam. "Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed".

### Dankpunten

- Voor zegenrijke normen en waarden en mensen die zich op basis daarvan inzetten voor de bescherming van het leven.
- Voor de ontmaskering van kwade praktijken.

### Gebedspunten

- Dat velen via de film Unplanned bereikt mogen worden met het indrukwekkende verhaal van Abby Johnson, oud directeur van een abortuskliniek die tot inkeer kwam.
- Voor hulpverlening van Schreeuw om Leven ([www.erishulp.nl](http://www.erishulp.nl))



MAGAZINE LEEF • 36E JAARGANG • NR. 4 • JULI 2020

# Leef.

*U*SCHREEUW  
om leven

De waarheid en liefde van  
God toegepast op alle  
terreinen van het leven

**ER IS HULP SPECIAL**  
MET 13 PERSOONLIJKE VERHALEN

Een analyse van  
222 abortusverhalen

“Ik was de enige die voor  
mijn kind wilde kiezen”

Dubbele abortus,  
dubbele spijt



**ER IS HULP**.NL  
HJ ONBEHOEVEDIG ZWANGERSCHAP EN NA ABORTUS

## zaterdag 14 november

Thema: Mars voor het Leven

**Lezen:** Psalm 146 en Spreuken 24: 11

### Overdenking

Deze Psalm zegt veel over Gods hart. Hij die trouw bewaart, onderdrukten recht doet, hongerigen brood geeft, gevangenen los maakt, blinden de ogen opent en meer. Kort samengevat: bescherming en aandacht voor de zwakken en hulpbehoevenden.

Een beter rolmodel kun je niet vinden. God roept ons ook op om in Zijn wegen te gaan. Eén specifieke oproep, die uit Spreuken 24 vers 11, is op de visitekaartjes van Schreeuw om Leven afgedrukt: *“Red degenen die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt.”*

Ons gebed is dat u samen met ons vanuit liefde blijft strijden voor de bescherming van het ongeborn kind en voor goede hulpverlening rondom ongeplande zwangerschappen.

### Dankpunten

- Zoveel vrouwen en kinderen die geholpen konden worden.

### Gebedspunten

- Inspiratie om zo in de wereld te kunnen staan dat we iets weerspiegelen van het hart van God voor ons.
- Een overheid die de waarde van het leven zal zien en opkomt voor alle zwakken, inclusief de ongeborn kinderen.
- Mogelijkheden om te blijven counselen bij abortuscentra, om daar hulp aan te mogen blijven bieden.

ONLINE

SCHREEUW  
om leven

De waarheid en liefde van  
God toegepast op alle  
terreinen van het leven

# STILLE MARS VOOR HET LEVEN



**D.V. 14 NOV 2020**

**11.00-12.30 UUR**



**LIVESTREAM VANUIT DEN HAAG**

- BOEIENDE SPREKERS
- ERVARINGSDESKUNDIGE
- LIVE BEELDEN
- MARS ROND HOFVIJVER

**VOLG DE MARS DIT JAAR ONLINE**  
THUIS OF SAMEN BIJ JOU IN DE BUURT

 **#MARSVOORHETLEVEN**

MEER INFO & LIVESTREAM: [WWW.SCHREEUWOMLEVEN.NL](http://WWW.SCHREEUWOMLEVEN.NL)

## Over de Week van het Leven

De Week van het Leven is een jaarlijks evenement waarin op een positieve wijze aandacht wordt gevraagd voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en de liefdevolle pro-life hulp en ondersteuning die mogelijk is voor onbedoeld zwangere vrouwen.

## Waarom de Week van het Leven georganiseerd wordt

Elk jaar vinden ongeveer 30.000 abortussen plaats in Nederland. Dit betekent in ieder geval twee dingen:

- 1) Ieder jaar opnieuw bevinden 30.000 vrouwen zich in zo'n moeilijke noodsituatie dat zij geen andere uitweg zien dan abortus.
- 2) Jaar na jaar krijgen 30.000 ongeboren kinderen niet de mogelijkheid om geboren te worden. Dat zijn 115 kinderen – bijna vier schoolklassen – per werkdag. Sinds de invoering van de abortuswet missen we nu al meer dan 1 miljoen kinderen, alleen al in Nederland.

Wij vinden dat we dit als samenleving niet gewoon moeten gaan vinden. Vrouwen én hun ongeboren kinderen verdienen een betere oplossing dan abortus.

## Over stichting Schreeuw om Leven

Vanaf 1984 tot heden heeft *Schreeuw om Leven* zich, als christelijke pro-life organisatie, bezig gehouden met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis van alle activiteiten. *Er is Hulp* is de hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een ongeplande zwangerschap en na een abortus.

