

## Preekschets voor de Week van het Leven

n.a.v. Job 10 (met name vs. 8-12)

### A. Doel

Bouwstenen aanreiken voor een preek over het wonder van de schepping, de weerbarstigheid van het leven, en de weldadigheid van God. Motiveren om voor het leven op te komen.

### B. Evt. introductie

Het leven kent niet alleen mooie, blije tijden, maar ook moeilijke, verdrietige omstandigheden. Met die realiteit hebben we allemaal (de één meer, de ander minder) te maken, juist ook in de afgelopen maanden. We kunnen ons afvragen waar God is, waarom Hij bepaalde dingen toelaat in de wereld, in ons land, of in ons eigen leven. Juist een kind van God kan hier verdrietig en zelfs opstandig door worden, vooral als dit gebeurt na ervaren te hebben dat de Heere nabij is. Dit kan leiden tot een bittere klacht. Zulke klachten vind je ook in de Bijbel. Gelukkig maar! Dat geeft herkenning en troost.

### C. Tekst: Job 10:8-12

*Uw handen doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben; tezamen rondom mij zijn zij, en Gij verslindt mij. Gedenk toch dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren. Hebt Gij mij niet als melk gegoten, en mij als kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed, met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten; Benevens het leven hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan, en Uw opzicht heeft mijn geest bewaard.*

### D. Context van de tekstwoorden

- Job is in grote ellende terechtgekomen. Hij is alles kwijt: zijn kinderen, zijn vee en zijn bezittingen. Alleen zijn vrouw heeft hij nog over, maar die keert zich tegen hem. “Zegen God en sterf!”, roept ze hem toe. Met andere woorden, zeg God vaarwel en neem afscheid van dit leven! Over moeilijke omstandigheden gesproken...
- Drie vrienden komen op bezoek om mee te leven, maar ze kunnen aanvankelijk geen woord uitbrengen. Ze scheuren hun kleren en gaan bij hem op de grond zitten. Ten slotte gaan ze spreken, maar dan gaat het mis.
- In hoofdstuk 8 bestraft Bildad zijn vriend Job (vs. 3). Hij zegt als het ware: “Als je oprecht bent, zal God wel voor je opstaan” (vs. 6). Op zich zegt hij mooie, ware dingen, maar zijn woorden voelen ook als een steek onder water.
- In hoofdstuk 9 geeft Job antwoord. Hij beaamt dat de mens geen partij is voor God (vs. 20). Vervolgens zegt hij dingen die oneerbiedig klinken (vs. 30). Er klinkt echter ook pijn in door, de pijn van de liefde. Job kan niet zonder de Heere leven, maar hij begrijpt God niet meer. Daarom worstelt hij met God.
- In hoofdstuk 10 zegt Job: “Mijn ziel is verdrietig over mijn leven; ik zal mijn klacht op mij laten, ik zal spreken in bitterheid mijner ziel; ik zal tot God zeggen: verdoem mij niet, doe mij weten waarover Gij met mij twist” (vs. 1-2). Zie ook vers 7. Met andere woorden: waarom dit alles, Heere? Het doet zo’n zeer!

**Zondag 8 november 2020: Zondag voor het Leven (start Week van het Leven)**

Preekschets door ds. C. Sonneveld

Uitgegeven door stichting Schreeuw om Leven

## E. Uitleg en overwegingen

### • **Het wonder van de schepping**

- Job belijdt dat Gods handen hem hebben gemaakt. Hij heeft oog voor de wonderlijke bouw van het menselijk lichaam (vs. 8). Zijn beschrijving doet denken aan Psalm 139. David tekent daar op ontroerende wijze hoe een mensenkind wordt gevormd in de moederschoot. Dat is iets buitengewoons. Het wijst op de grootheid van onze Schepper en Zijn wonderlijke daden. Zomaar wat feiten die daar iets van laten zien:
  - Wist u/jij dat ons lichaam bestaat uit miljarden cellen?
  - Of dat een baby wordt geboren met 350 botten? Als die baby wat groter wordt, groeien 100 van deze botten samen met de andere. Zodoende vormen zich tenslotte 200 botten, die worden aangestuurd door 600 spieren. Als die botten al samengegroeid waren in de tijd van de zwangerschap, zou een kindje niet eens geboren kunnen worden.
  - Wist u/jij dat we in onze hand meer dan 650.000 zenuwuiteinden hebben? Of dat het oor 24.000 snaren en 20.000 toetsen heeft? Een grote piano heeft 240 snaren en 88 toetsen. Dat is veel, maar niets vergeleken bij het menselijk oor.
  - Wist u/jij dat onze ogen op hetzelfde moment een half miljoen signalen kunnen ontvangen? Zelfs wanneer wij onze ogen op één doel richten, kunnen er tegelijkertijd 500.000 andere boodschappen binnenkomen.
  - Denk ook eens aan onze longen. Een mens haalt gemiddeld 700 miljoen keer adem tijdens zijn leven. We vinden het vaak zo gewoon, maar dat is het niet!
- Kortom, het menselijk lichaam is iets bijzonders. Reden om ons te verwonderen over het werk van Gods handen! Ook Job heeft zich verwonderd.
- In vers 9 gebruikt hij het beeld van een pottenbakker en het leem (vs. 9). God is als een pottenbakker; Hij doet wat hem behaagt. De mens is als het leem dat door Hem gekneet wordt tot een vat. Een aardse pottenbakker gaat heel zorgvuldig te werk; de hemelse Pottenbakker nog des te meer. Heel zorgzaam en kundig formeert Hij de mens. Leem ziet hier vooral op het kwetsbare van de mens.
- In vers 10-11 gebruikt Job het beeld van melk en kaas voor het wordingsproces van een kind (zie ook Pred. 11:5). Die melk ziet op een zaaduitstorting. Het kind wordt ontvangen in de moederschoot. De conceptie vindt plaats; er vormt zich een embryo. Dat kleine begin krijgt vervolgens vastheid. Het wordt gerund als kaas. Het begin van een nieuw schepsel en de verdere ontwikkeling is iets heiligs.
- Een mens heeft niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. Job spreekt van zijn geest (vs. 12). Een mens (ook een embryo!) is meer dan een klompje cellen.

### • **De weerbarstigheid van het leven**

- Wat is de reden dat Job hier spreekt over het wonderlijke van het menselijk lichaam? Omdat dat mooie bouwwerk bijna stuk is. Hij voelt zich een wrak.
- Job ziet Gods handen aan alle kanten. Vroeger was dat bemoedigend, maar nu geeft het hem geen troost. God is bezig mij te verslinden, zegt Job. Ik begrijp het niet meer. Ik ben door Hem gemaakt. Waarom breekt Hij nu dat mooie bouwwerk af?
- Jobs Godsbeeld is in het geding. Hij dacht dat God hem liefhad, maar nu moet hij denken dat God hem haat. Hij kan maar één conclusie trekken: God is ver bij mij vandaan. Hij ziet mij niet meer, of Hij kijkt onbewogen toe. Ook Gods eer is in het geding. Dat is nog ingrijpender. Zal de duivel het winnen?
- De verzen 9-11 zijn een schreeuw tot God, een bittere klacht in het licht van Gods handen die zo'n pijn doen en van Gods scheppingswerk dat zo mooi is. Job vecht met God en kan geen houvast vinden in Hem Die eenmaal zijn Sterkte was.

**Zondag 8 november 2020: Zondag voor het Leven (start Week van het Leven)**

Preekschets door ds. C. Sonneveld

Uitgegeven door stichting Schreeuw om Leven

- **De weldadigheid van God**

- Daar komt nog iets bij: God had weldadigheid aan hem bewezen (vs. 12). Met andere woorden: Hij had hem gemaakt, gespaard, gevoed, gekleed, over hem gewaakt, en zijn leven bestuurd. Wat was God goed voor hem geweest!
- Bij "weldadigheid" zal Job ook gedacht hebben aan geestelijke zegeningen. God had hem tot Zijn kind gemaakt (Efeze 2:1-5). Maar juist daarom is het verdriet en de strijd van Job zo groot. Het lijkt alsof God dit vergeten is. Is dit nu het einde?
- Er komt een ogenblik dat God gaat spreken (Job 38-41). Dan wordt Job stil en krijgt hij berouw. Als God laat zien Wie Hij is, mag Job ootmoedig buigen aan Zijn voeten.
- Bij de Heere is vergeving, verlossing en ook bewaring! "Uw opzicht heeft mijn geest bewaard", zegt Job. God houdt het opzicht over Zijn kinderen en zoekt hen telkens weer op. Zonder die bewaring en die nabijheid zou Gods kind bezwijken.
- Job moest beproefd en gelouterd worden. De duivel had God uitgedaagd (Job 1). Dat wist Job niet, maar dat was wel de inzet van dit lijden. Loutering was het resultaat. Door Gods genade mocht Job uitkomen als goud. En zo kwam God aan Zijn eer!
- De Bijbel spreekt van "weldadigheid", een weldadigheid die overvloeit voor de grootste zondaren. Hoe kan dat? Doordat Christus wilde lijden en sterven in de plaats van anderen. Is Job de lijder van het Oude Testament, de Heere Jezus is de Lijder van het Nieuwe Testament.

## F. Toepassende opmerkingen

- Als mensen om ons heen moeilijkheden meemaken, weten we ons vaak geen raad. Jobs vrienden zeiden zeven dagen lang niets. Zouden wij het zeven minuten lang uithouden? Praten wij dikwijls niet veel te gauw?
- Waarom lezen we in de Bijbel over het leed van Job en zijn bittere klacht? Omdat het de werkelijkheid is. Begrijp(t) u/jij Jobs worsteling? Misschien is uw/jouw leven ook een groot raadsel. Dat kan te maken hebben met tijdelijke dingen, zoals een relatie die stukgaat of gezondheid die geknakt is, maar ook met geestelijke zaken, zoals duisternis van binnen, onbegrepen wegen en ongeloof. Wat kan God dan ver weg lijken.
- Misschien is het op dit moment vredig in uw/jouw hart en gaat het uiterlijk allemaal voor de wind. Dat kan plotseling anders worden. Maar ook als dat niet zo is, denken we weleens aan meisjes of vrouwen die zwanger zijn en geen uitweg zien? Liggen we wel eens wakker over kinderen die op barbaarse wijze om het leven worden gebracht in de moederschoot?
- Wat erg als mensen elkaar zoveel pijn doen: dat mensen elkaar afbreken, letterlijk en figuurlijk. Hier zijn genoeg voorbeelden van te zien in onze samenleving.
- Toegespitst kunnen we denken aan abortus. Het wonder van de schepping wordt aangetast. Wat God liet groeien in de moederschoot, wordt gedood. Dat gaat niet alleen over een menselijk lichaam, maar over een kindje met een ziel.
- Hierbij denken we ook aan de laatste berichten over kindereuthanasie. De regeling die nu al geldt voor late abortus en pasgeboren kinderen, zal worden toegepast op kinderen van 1 t/m 12. Zeker, de omstandigheden kunnen moeilijk zijn, dat ontkennen we niet. Maar waar is het besef dat het beëindigen van een (jong) leven een grens overschrijdt waarvan we niet meer terug kunnen komen?

**Zondag 8 november 2020: Zondag voor het Leven (start Week van het Leven)**

Preekschets door ds. C. Sonneveld

Uitgegeven door stichting Schreeuw om Leven

- Je zou Job 10:9-11 ook kunnen lezen als een stille schreeuw van een ongeboren kind tot zijn of haar ouders: “Gedenk toch, papa, dat u mij als melk hebt uitgegoten. Gedenk toch, mama, dat u mij als een kaas hebt doen runnen!” Het is de stille schreeuw om leven.
- Waarom moest Christus zo bitter lijden? Onze zonden moesten vergeven worden en Gods recht moest verzoend worden. Dat is van onze kant onmogelijk. Weet u daarvan? Stem je dat van harte toe? Luister dan! God heeft Zijn eigen Zoon gegeven tot verzoening. Gods recht is verheerlijkt in het bloed van Christus. Nu kan de liefde van God uitgestort worden in de harten van zondaren. Wat een wonder!
- Ook Christus is gevormd in een moederschoot: die van Maria. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, behalve de zonde. Hij is in Gods handen terechtgekomen. Die handen deden Hem zeer, meer nog dan bij Job. Ook Hij had Gods weldadigheid ervaren, maar op Zijn lijdensweg moest Hij dat allemaal missen: toen Hij kroop in de hof van Gethsemané, toen de beker van Gods toorn aan Zijn lippen werd gezet, en toen Hij hing aan het kruis. Waarom? Opdat er genade zou zijn voor schuldigen.
- Zoek de Heere en smee om Zijn weldadigheid! Ken je Hem nog niet? Denk aan je ziel en aan je lichaam. Je hebt je lichaam van God gekregen. Gebruik je het voor jezelf, voor de zonde? Vraag of Hij dat lichaam wil maken tot een tempel van de Heilige Geest. De boodschap van het evangelie is dat er vergeving, verlossing en vernieuwing is bij God.
- De beproeving van Job is tot bemoediging voor hen die vandaag beproefd worden. Zou de Heere niet meer naar u/jou omzien? Zou Hij een bidder laten staan? Zou één van Zijn schapen verloren kunnen gaan? Dat laat Gods glorie niet toe!
- Als u/jij van deze dingen innerlijk weet hebt, zal dat te zien zijn in uw/jouw leven. Een goede boom brengt goede vruchten voort (Matth. 7:17). Je kunt verschillende van die vruchten noemen. Denk aan het betonen van barmhartigheid; het omzien naar hen die gehandicapt, gebroken of zwak zijn; het oog hebben voor het kwetsbare leven; ja, ook de inzet voor het ongeboren kind. Vergeten we dat laatste niet! Het zorgen voor dat wonderlijke borduurwerk in de moederschoot hoort er helemaal bij.

## G. Oproep tot gebed

- Voor zwangere meisjes en vrouwen die op het punt staan een (verkeerde) keuze te maken
- Voor de moedige mannen en vrouwen die waken bij abortusklinieken en die proberen hun medemensen op andere gedachten te brengen en hulp te bieden
- Voor hen die, wellicht onder druk, al voor een abortus hebben gekozen
- Voor hen die spijt hebben en met deze ondraaglijke last door het leven gaan
- Voor hen die niet kunnen/durven geloven dat God hun genade wil schenken om Jezus' wil
- Voor ons land en volk: dat de Heere Zijn rechtvaardige toorn wil afwenden en een geestelijk ontwaken zal geven
- Voor christenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
- Voor ons allen: dat er in ons leven sprake mag zijn van oprechte bekering en een levend geloof in Christus, een geloof dat tot uiting komt in de vruchten van de Geest (Gal. 5:22)
- Voor de strijd tegen abortus: dat we moed en kracht zullen ontvangen om voor het leven op te komen en dat te blijven doen!

**Zondag 8 november 2020: Zondag voor het Leven (start Week van het Leven)**

Preekschets door ds. C. Sonneveld

Uitgegeven door stichting Schreeuw om Leven